

14. August 2018

Lizette og Carls Sølvbryllup



Mel.: Der bor en bager.....

1. En sang med blomster vi glade giver i Roligheden af fælles iver, det er Lizette og Carl i dag som her vi fejrer blandt vennelag.
2. Som sølvpar kære de sidder begge, vi deres fortid i vers vil tjekke, blev gift på Rådhus i hem'lighed, om fest der dengang kom NUL besked.
3. Som gammel kone var klædt Lizette, fra da de mødtes bekræftes dette, og Carl den rette i hende fandt, i Slangerup hede tanker spandt.
4. Vi føler dybt, at de hører sammen, hvor søn og datter har udfyldt rammen, de høster omsorg og kærlighed hos far og mor ved hver lejlighed.
5. Ret sjove sager kan Carl fortælle, det siger Henrik og hans gazelle, imens Lizette grimasser kan og lave sjov i enhver forstand.
6. En velkomst alle de gæstfri giver, vi ydes service af hjertens iver, og deres lune enhver beta'r som kun Lizette og Carl de har.

7. Hos Carl og frue det sunde tæller, men selv vi elsker Lizettes deller, dem lystigt guffer enhver så glad, hun hurtigt udsolgt får hvert et fad.
8. På sovs Lizette har tjek i køkken, men kogt igennem den kun er lykken, for 7 minutter vi er belært om kogetiden af vor ekspert !
9. Som snedker Carl har sin fingersnilde, et gulv at støbe han hjemme ville, og fru'en hjælp af et godt humør, Lizette slæbte på trillebør.
10. I bygget værksted at fikse biler, der klarer Carl hvis en kobling filer, han rost af Pava er som et lyn, og Jørgens vogn strøg igennem syn.
11. Når båden Flipper på havet rulle er feriedage da bedst til fulde. Nu stander båden i haven flot, for campingture er blevet hot.
12. Til slut Lizette og Carl vi hylder, med **Længe Leve** vi salen fylder, et **Højt Hurra** for de kære to, for dem en **Skål** bringes her værsgo'.

Mange kærlige hilsner fra familien mod Øst