

Hannas Konfirmation



28. Maj 2017



Mel.: *Den lille Ole.....*

1. Du kære Hanna på højtidsdagen for dig en hyldest er lige sagen, ja tænk, din barndom i dag forsvandt og du skal fejres som konfirmand.
2. Som skøn en baby du kom til livet, men temp'rament du fra start var givet, for lille Hanna, du bare skreg, hvis dine planer blev mødt med - Nej!
3. I tidlig barndom var far din bedste, og bror Tobias kom som den næste, til sidstepladsen for service stor du havde henvist din gamle mor.
4. Når kammerater din bror besøgte, du søgte selskab med lys og lygte, at spille fodbold var super fedt, som fighter endte du gennemsvedt.
5. Ja kære Hanna, vi nok må sige, der ild i røven var uden lige, med sværd i Star Wars du gav den gas, hvor du Hans Jørgen fik sat på plads.
6. Hvem er Snehvide? Du ej kan sige, for du er ingen Prinsesse-pige, når på figurer du hjemme ser, hvem der er hvem rager dig en fjer.
7. Se Hanna, dengang hvor du var lille, om Mads og Mikkel du høre ville, hvert eventyr havde du så kær, på film Emil - ham fra Lønneberg.
8. Med hula hop fandt du ringe dumme, til gymnastik først var timer grumme, men du ad åre blev super kvik, ja Hanna, dygtig til gymnastik.
9. På cykel aldrig sad hjul til støtte, de var slet ikke for dig nytte, for lært at cykle var ingen sag, du kunne efter en enkelt dag.
10. Du ville skolen en finger give, for hvorfor læse og hvorfor skrive? Men Hanna, skolen den dag i dag du klarer dygtigt i alle fag.
11. Du er en pige med ben i næsen, for andre omsorg et kærligt væsen, så derfor, Hanna, du sød og rar en masse venner omkring dig har.
12. At gå og shoppe det gør du længe, og fyrer af gerne mange penge, for der om dig helst skal noget ske, til nyt er altid en fed idé.
13. At nyde fritid med film og spise i dag du klarer med ekspertise, du synger gerne til fed musik, så huset hopper ved din rytmik.
14. Blandt venner ferie vi nok må sande, du driver rundt i Europas lande, ser efter mode og lækkert tøj, vist også drenge på byers strøg.
15. Du med Sofie vil gerne snakke, for jer det aldrig er op ad bakke, I kærligt støtte hinanden vil, med hjælp og omsorg I springer til.
16. Du kære Hanna, vor søde pige, et flot **Tillykke** vi dig vil sige, må livet smile for dig så sandt, **Hurra** og **Leve** vor konfirmand.

*Kærligst
mor og far*

